

VRIJDAG, DEN

25^{sten} JULIJ.

N I E U W E SURINAAMSCHIE COURANT EN LETTERKUNDIG DAGBLAD.

Militair Bureau.

Den 23 Julij 1834.

Door Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal der Nederlandsche West-Indische Bezittingen, is tot Tweede Luitenant bij de Eerste Afdeling der Schutterij van Paramaribo aangesteld, de Adjudant Onder-Officier SAMUEL SOESMAN, van genoemde Afdeling.

De Eerste Luitenant Adjudant,
R. H. ESSER.

N I E U W S T I J D I N G E N.

Extracten uit de Royal Gazette of British Guyana, van 22 Julij 1834.

DEMERARIJ, 12 Julij 1834. Met het Schip *Duke of Lancaster*, is 35 dagen van Liverpool afreisende alhier gearriveerd, hebben wij de dagbladen dier stad tot den 5 Junij ontvangen, behelzende Londensche berigten tot den 31 derzelfde maand.

De voormelde dagbladen melden dat op den 28sten Mei, ten gevolge van een verschil in meening omtrent de nadering der kerkelijke eigendommen in Ierland, Mr. Stanley en Sir James Graham afstand van hunne ambten hebben gedaan, en dat hun voorbeeld onmiddellijk is opgevolgd door den Hertog van Richmond en de Graaf Rippon, hoewel niet op dezelfde gronden. — Het schijnt eenigen tijd onzeker te zijn geweest hoedanig de opengevallen plaatsen zouden vervuld worden, en waren de nieuwe benoemingen nog niet in de Couranten opgenomen. — De lijst welke wij uit de Times hebben opgenomen, werd als echt beschouwd, en bieden wij dezelve mitsdien onze lezers aan bij ontstentenis van officiële bekendmakingen, en als de laatste berigten welke wij hebben bekomen.

Wij betreuren opregtelijk dat Mr. Stanley zich verplicht heeft gevonden om zijne ondersteuning aan het ministerie van Graaf Grey te onttrekken op een tijdstip dat deszelfs diensten bij zijn eigen departement (dat der Kolonien), zoo zeer gevorderd wierden en waarvan het gemiszwaarzal gevoeld worden. Mr. Spring Rice, zijn opvolger, is bekend als een man van veel bekwaamheid, maar hij wordt niet ondersteund door den hoogen naam welke de eerste uitvoerder van het werk der afschaffing van den Slavenstand in de Britsche kolonien, heeft verkregen en wij gevoelen een diep leedwezen en teleurstelling over eene verwisseling, welke de verafgelegene Leden van het Britsche Rijk van een met zoo groote be-

gaafdheden begiftigd en onpartijlig opperhoofd beroofd. — Het is echter eenigzins vertroostend te vernemen dat zoo wel Mr. Stanley en Sir James Graham, hebben verklaard, dat hoezeer in het onderwerp der kerkelijke inkomsten, met het ministerie verschillende, zijlieden hetzelve in andere opzichten, hunnen steun niet zullen onttrekken.

Verscheidene dagen verlopen zijnde in eenen staat van onzekerheid door de boven vermelde afstand van de Heeren Stanley en Graham veroorzaakte, zijn er geene onderwerpen van eenig belang in het Parlement verhandeld, en ook geene buitenlandsche nieuwstijdingen ingekomen, welke der moeite waardig zijn om mede te deelen; wij geven dus de navolgende Extracten uit de Engelsche Dagbladen, omtrent de veranderingen in het Britsche kabinet.

(Uit de Liverpool Standard, van 30 Mei.)

De verschillen in het kabinet, welke nu reeds sedert zoo lang hebben aangehouden, niettegenstaande zulks door de *Treasury Journals* wierd onkend, hebben eindelijk eene zeer ernstige wending genomen, zoo zelfs dat Sir James Graham en Mr. Stanley hun ontslag aan Z. M. hebben ingeleverd. Men gelooft dat de Hertog van Richmond, Lord Rippon en Lord Lansdowne dit voorbeeld reeds hebben gevolgd, terwijl men algemeen verzekert dat Lord Holland, Lord Melbourne, Mr. Spring Rice en anderen denzelfden weg zullen inslaan.

Wat Lord Grey in deze omstandigheden zal aanvangen, is ten hoogste onzeker en kan alleen een onderwerp van gissing zijn, maar het eenige wat nog aan de zamenspanning ontbreekt, is de afval van Lord Brougham. Voor zoo verre aangaat de publieke meening omtrent Lord Palmerston, Lord Althorp, en de Grants, Lord John Russell en verscheidene anderen tot die geslachten behorende, is men vrij onverschillig omtrent hun. Zij zullen de rotteplank aanhangen zoo lang hun nog nagels en tanden ten dienste staan, en zullen waarschijnlijk eindigen met dezelve te zinken en te verdwijnen, zonder immer weder te voorschijn te komen.

De naaste oorzaak van deze storm of liever »slag» in Downingstreet, was een besluit, door den Heer Ward of St. Alban's aan het huis der Gemeente voorgedragen op Maandag den 27 Mei; hetzelve was betrekkelijk de Iersche kerken luidende aldus: »Besloten: — Dat de Protestantsche Episcopaalsche vestiging in Ierland, de geestelijke behoeften van de

Protestantsche bevolking te boven gaat; en dat het recht van den Staat medebrengt, dat zij over de verdeeling der Kerkelijke goederen, zoodanig vermag te beschikken als het Parlement zal goedvinden te bepalen. zoo is dit huis van oordeel dat de tijdelijke bezittingen van den Iersche kerk, voor als nog bij de wet bevestigd, behooren te worden bemaagtigd.»

Het schijnt dat Lord Althorp, Lord John Russell, de jongere Grey's en hunne verwanten, met eene meerderheid van het kabinet ten voordeele van dit beroovings-besluit gezind waren, een besluit hetwelk lijnrecht strijdt met de grondbeginselen van het ontwerp (bill) voor de Iersche kerk van het vorig jaar, en bovendien eene verkondiging van kerkroof inhoudt, welke de geheele omverwerping der Protestantsche Godsdienst in Ierland kan na zich sleepen. Sir James en Mr. Stanley gedreven door eene in deze bedorven eeuw zeldzame vaderlandsliefde, die hun eene onsterfelijke eer aandoet, konden als eerlijke en achtbare mannen, het besluit niet ondersteunen, maar eischten dat de Ministers hetzelve als onbevoegd zouden weigeren, en dat zij in het tegenovergestelde geval, hunne plaats in het kabinet zouden nederleggen. De Ministers waren niet voorbereid op deze mannelijke en regtstreeksche vordering. Zij namen dus hun toevlugt tot hunne gewone kunstgreep en bewogen den eenvoudigen Lord Althorp om het voorafgaand onderwerp te behandelen. Sir John Graham en Mr. Stanley werden door dit uitvindsel echter niet begoocheld noch geblinddoekt, maar verzochten onmiddellijk gehoor bij den Koning, en boden hun ontslag aan, hetwelk gunstig wierd aangenomen.

Inmiddels was het huis der Gemeenten vergaderd. De Heer Charles Wood zweefte in het rond als bereed hij een slecht paard. De Heer Edward Ellice nam zijne toevlugt tot alle mogelijke versieringen en opschikkingen zijner rede ende Heer Ward begon zijne aanspraak, waarvan het onderwerp betrof om de redelijkheid te bewijzen van eerst de kerk te berooven en daarna dezelve te vernielen. In den loop van deze doolende onzamenhangende en van alle gronden ontblootte redenvoering, ontving Lord Althorp kondschap dat twee andere Leden van het Kabinet hun ontslag hadden genomen. Dit laatste berigt viel op den Edelen Lord als een donderslag ter neder, en de arme Lord John Russell (zoo als een bij ons ontvangen brief me-

dedeelt), verborg het hoofd in zijn hoed en weende. Wij durven wel is waar voor de waarheid van deze karakteristieke trek van gevoeligheid niet instaan; maar het slot van dit alles was, dat Lord *Althorp* de belemmerde toestand te kennen gevend, waarin hij door onvoorziene voorvallen was geplaatst zich aan de genade van het huis overgaf, en eene opschorting tot maanlag den 2 Junij voordroeg, hetwelk met gejuich werd aangenomen.

Dit is ten naasten bij alles wat wij aangaande den plaats gehad hebbende afval weten; maar er zijne ontelbare geruchten in omloop. Men zegt, dat het voorstel van de Heer *Ward* en diep liggende ontwerp verborg, om de Ministers bij te staan tot het sluiten van een verzeijkt met de Heer *O'Connell*. Aanvankelijk had men geene ernstige tegenstand verwacht; integendeel men stelde zich voor dat de uitdrukkelijke wensch van de meerderheid van het huis, de Heeren *Graham* en *Stanhope* met den maatregel zoudt verzoond hebben. Een zeker gedeelte van de kerkelijke inkomsten in Ierland, zoude ter beschikking van het gouvernement gesteld worden, om tot wereldsche of andere oogmerken gebruikt te worden, gelijke pensioenen aan Catholieke priesters, zoo als men geloofde: de Heer *O'Connell* zoude een ambt bekomen; het mastership of the roll zou te zijne bevoening zijn, alle beoeringen en herroepingen, zouden voor zoo ver hem aanging ophouden.

Wij zijn geneigd om de vermaelde uiteenzetting dier gebeurtenis te gelooven. Het is onmogelijk om eene andere beoegreden voor het gedrag der Ministers te vinden. Er bestond geene aanbidding om de bepalingen van het vorig jaar te wijzigen. De Catholieke partij is beleedigend genoeg maar ook enkel beleedigend, daar zij geen invloed in het huis bezitten, en geenzins te duchten zijn, zoo min met betrekking tot hunne bekwaamheden als tot hun getal. De beoegrede dus, om de wet van voorleden jaar krachteloos te maken, en de kerkelijke kwestie op nieuw op het tapijt te brengen, kan dus alleen als eene daad van zineloosheid beschouwd worden, of wel als een middel ten einde de plaats gehad hebbende afval uit te lokken.

MENGELINGEN.

Frère du Diable.

Al wie Iolie bezocht heeft, moet eene duurzame herinnering behouden van deszelfs romantische schoonheden, heerlijke luchtgesteldheid, en de welriekende geuren, welke de gloeiende voortbrengselen van deszelfs grond van zich geven. Het was een der schoonste deelen van dit vruchtbare land, waarin *Joaquin Galeazzo* zijne uitgestrekte wijngaarden bouwde, en zijn rijkdom en invloed maakten hem tot een man van groot gewicht, niet alleen in de onmiddellijke omstreken, maar door het geheele gewest waar hij woonde. Door de natuur met eene mannelijke gedaante en een gelaat, waarop zachte goedhartigheid schitterde, versierd, kon het geen wonder zijn, dat hij verernigd was met eene gade, wier beminnelijkheid eerst zijne aandacht boeide, en wier zachte gemoedsaard zijne teederste liefde verzekerde. Kleine lagchende engeljes waren de zegen van hunne vereeniging; vrolijke vooruitzichten kroonden hunne vlijt; en het geluk schonk hun een vergenoegd leven. Het was vernakelijk het belagrijke huisgezin, nadat de hime van den dag geweken was, verzameld te zien rondom den rand van de heldere bron, om hare verfrischende koelte te genieten, of darsende in de groene dreeven, en juichende in hunne onschuld en vrolijkheid.

Maar dit was een geluk, te groot om lang te duren. Die geeselen van de Vorsten en straf der Volkeren — eersucht — zette de *Napoleon*

tot verovering aan; en de oorlog, met al de hem vergezeldende gruwelen, verspreidde verwoesting door de vruchtbare dalen, terwijl vernieling, door schrikkelijke wreedheid verhoogd, den voortgang der overwinnaars kenmerkte. Vruuchteloos trachten de landlieden hunne velden en hunne woningen gewapenderhand te verdedigen; het leger van den overwinnaar naderde te midden van rookende puinhoopen en brandende dorpen, wier asch slechts door het bloed der vermoorde slagt-offers uitgedoofd werd. *Galeazzo* bezat veel moed, en hij besloot zijne uiterste pogingen in het werk te stellen, om den naderenden storm met geweld te keeren. Hij verzamelde eene bende van zijne dapperste landslieden, en een plechtige eed werd op het altaar gezworen, dat zij de bloeddorstige indringers van den grond hunner geboorte zouden verdrijven, of bij die poging ontkomen.

Het was een aandoenlijk gezigt deze zich offerende helden hunne huisgezinnen en vrienden te zien verlaten. Moeders en maagden zagen, te midden van al de angstige aandoeningen, die het vrolijke hart met vrees vervulden, met gloeiende trotscheid op de mannen, die zij beminden, neder, en de kleine maar moedige schaar zeide vaarwel aan hare vreedzame woningen en aan hen, die door het gevaar nog sterker aan hunne harten verbonden werden, en die besloten hadden dat geene smet ooit hunnen zuiveren roem zonde bevielen. *Galeazzo* en zijne bende van patriotten naderden den vijand en hielden alle snauvelen in den wanhopenden strijd voor de vrijheid. Zij hadden echter hunne landslieden niet overmoed ingeboezemd, en het voortdringen van *Napoleon* werd voor een korten tijd betengeld. Het dappere gedrag van *Galeazzo*, die nog leefde, maakte hem kenbaar als een geschikt persoon voor een hooger betrekking; een aantal uitgelezen en gevefende manschappen werden ter zijner beschikking gesteld, en zonder een algemeen gevecht te wagen, begon die soort van *Guerilla*-krijgvoering, die in het vervolg den Franschen zoo veel afbreuk deed.

Maar de fortuna, welke eerst de pogingen van *Galeazzo* met geinck bebroonde, keerde hem eindelijk den rug toe. In een ongelukkig uur viel hij in eene hinderlaag, die men hem gelegd had; zijne manschappen werden of verstoord, en, bijna doodelijk gewond, keerde hij naar zijne woning terug, om de vlugt van zijn heilge in naar het gebergte te bevorderen.

Bijna bezwijkende door bloedverlies, kwam hij om reddernacht bij de grenzen zijner wambbergen aan. Maar de hand des verwoesters was niet traag gewest; de roode glans der knappende vlammen trof zijn gezicht, en door angst en zwakheid uitgeput, zonk hij achter eene mirtenteg, die hem tegen opmerking beschuttede, op den grond neder. Bevreesdheid zoude een zegen voor hem zijn geweest, maar deze viel hem niet te brant; want, ofschoon hij niet in staat was van de plaats waar hij gevallen was, op te staan, was zijne ziel toch duidelijk bewust van alles wat er rondom hem voorviel. Hij zag zijne onschuldige kinderen ombrengen door de moordzuchtige handen der beschonkeme krijgslieden; hij zag zijne schoone vrouw zich vruchteloos verzetten tegen het onbeschofte geweld der soldaten: hij zag de liken zijner kinderen.

« Hun zilveren huid besproeid door hun gouden bloed » op de brandende puinhoopen van hunne eens zoo gelukkige woning werpen. Zijne ziel was overstelpd bij dit gezigt, en zijne zinnen begaven hem.

Eindelijk waren de onmenschelijken deiften der benden verzadigd; de vernieling hield op, want er was niets meer te verwoesten, en zij verlieten het werk hunner goddelooze handen om andere slagtoffers te zoeken, en nieuwe offeranden te plengen op het altaar van *Napoleon's* eersucht.

De morgen brak aan voor den ongelukkigen lijder, die nu weder ontwaakte tot bewustheid en ellende, maar alles rondom hem was stil, behalve wanneer de plechtige stilte rondom hem afgebroken werd door den doordringenden, skeligen gil van eenen ongelukkigen in zijnen doodelijken angst, of het verwijderde gebuid van het geschut, dat een bloedig gevecht te kennen gaf. Stil, heerlijk schoon was de helder blaauwe lucht, gekleurd door den stralenden glans der zon; en de blozende bloemen, die den vochtigen dauw gedronken hadden,

deelden hare geuren mede aan het morgenkoelte, de aangenaam geuren met den verkoelenden wind vermengende. Maar het lied van den landman, wanneer hij 's morgens vroeg zijn gewoon wijk verriette tusschen de purperen trossen der wijstokken, werd niet meer gehoord. Zelfs de vogelen, bevreesd voor den zwarten rook, die in de lucht opsteeg, en, als het bloed van *Abel*, om wrak riep, hadden de plaats verlaten, waar de verwoesting herschte.

De tijd verliep snel voor den ongelukkigen *Galeazzo*; zijne wonden waren op nieuw opengegaan door zijne pogingen om op te staan, en hij gevoelde dat de naderende dood zijnen lijder over zijne oogen spreidde: hij bleef echter nog altijd op eene vreesselijke wijze van zijnen toestand bewust, en wachtte het oogenblik af, dat de dood een einde aan zijne ellende zoude maken.

In dezen oogenblik kloek door den geheelen ontrek een wild natuurelk gehuil, gelijk aan het vernemende lagchen en gillen van den gesolterden waanzinnige; en eene vrouwelijke gedaante, wier behangende haren hare naakte en hebloede borst bedekten en wier witt kleeding gescheurd en vreeselijk met bloed bespekt was, verscheen op de vlakte. Hare linkerhand was gewrongen in het haar van eenen Franschen soldaat, die zoodanig gewond was, dat hij geen tegenstand kon bieden; en, met eene kracht, die bijna bovennatuurlijk was, sleepte zij hem naar de nog gloeiende puinhoopen van hare eens zoo gelukkige woning. In hare rechte hand hield zij een dolk, die van bloed rookte, en daar stond zij als eene *Mecate* boven hare gevallen prooi. Men hoorde een woesten lach — een gil — een kreet van zegepraal — toen zij het roeststaal in het ligchaam van den soldaat stiet, het vervolgens in de zon liet schitteren, en nogmaals tot aan het gevecht in zijne borst drukte. Zij zag op den aan hare voeten liggenden vijand met de vreesselijke uitdrukking van een demon, en scheen een gaselijke vernak te scheppen in het omkeeren van ieder verninkt ligchaam, dat de uniform van Frankrijk droeg, en zeet eene schrikkelijke wrak den dolk in vele harten te drukken, die reeds lang opgehouden hadden te kloppen. Elke wrak nog niet voldaan zijnde, zag zij naar nieuwe offers voor hare waelerond, en kwam eindelijk op de plaats waar *Galeazzo* lag, op het punt van zijn laatste adem uit te blazen.

Zij beschouwde zijn ingevallen oog en holle wangen, en den dolk in hare hand vasthoudende, zeide zij: « sterf, ongelukkige! want gij hebt niets meer om te leven! » Maar de natuur weigerde aan haar voornemen te voldoen: de dolk ontviel hare hand, en zij viel bewusteloos aan zijne zijde neder — het was zijne vrouw!

Het Fransche leger rukte reeds voort zonder bijna ergens tegenstand te ontmoeten, en darsenden vlietten naar het gebergte, om de jammern van den oorlog te ontkomen. Maar ofschoon deze eerst rustig en vreedzaam bleven, vormden zich echter, toen de eerste schok der vrees voorbij was, de *Guerilla's* weder tot eene geregelde bende, en zworen eenwige vijandschap aan Frankrijk. Hun aanvoerder was een man van onverschrokken moed en koele beradenheid. Steeds de voorste in den strijd, en de laatste bij den terugtocht, werd hij weldra een voorwerp van gewigt voor de overweldigers: en toen het leger in de nabijheid van Capua gelegerd was, deed hij alteen wonderen van dapperheid. De voorposten werden gedurig aangevallen: de schildwachten, zelfs in het midden van het uitgestrekte leger, werden dood op hunne posten gevonden, en slechts weinigen der op voorragie uitgaande troepen keerden terug om in de behoeften van het leger te voorzien. Aan de zeezijde was alle hulp afgesneden door de Engelsche kruisers, en de voorraad begon spoedig te veranderen, in weerwil van de in der daad meesterlijke inrigtingen van *Bonaparte*.

De Officieren hadden de gewoonte gehad om uitstapjes in de omiggende landstraken te doen, maar dit werd eindelijk verboden, want er was bijna geene vooruitstekende rots of boschie, welke geen wanhopenden vijand verborg, wiens schitterend staal of lang geweer gereed was vernieling te verspreiden. Vruuchteloos werden gansche Afdelingen uitgezonden om de landstreek te zuiveren — de *guerilla's* waren veilig in hunne schuilhoeken van het gebergte, en

daagden hunne vijanden uit. Er werden pogingen gedaan om hen uit hunne stellingen te verdrijven, maar dezelve waren volkomen vruchteloos, want, ofschoon eenige weinige gevangenen in de handen der Franschen vielen, en, na vreesselijk gepijnigd te zijn, aan de takken der boomen werden opgehangen, als voorbeelden voor hunne makkers, zettende dit hen slechts nog meer aan tot grootere volharding en schrikkelijker wraak.

Men wist, dat het opperhoofd onderscheidene malen het vijandelijke leger vermomd bezocht had, en eenmaal, ontdekt en vervolgd zijnde, sloten de kogels aan alle zijden rondom hem, maar hij ontsnapte zonder letsel, en het bijgeleef fluiserde dat hij schotvrij was. De schildwachters verklaarden, dat zij hem verschillende gedaanten hadden zien aannemen, want somtijds was hij gezien in de gedaante van eenen wolf, van struik tot struik snijpende, en dan kwam hij eensklaps te voorschijn met alle de kracht en dapperheid van den man: maar vervolgieg scheen vruchteloos te zijn, want men zeide dat hij zoo plotseling verdween, als geen mensch den einder, die onder de bescherming van bovennatuurlijke magten stond, ontkomen kon. Eene algemeene ontsteking heerschte onder het krijgsvolk, zelfs de Bevelhebbers dedden in dien schrik, en deze wanhopende Aanvoerder werd hij het gehele leger bekend onder den naam van *frère du diable*. Groote belooftingen werden op zijn hoofd gezet; vele Officiëren verboden zich door een' eed hem dood of levend in handen te krijgen, maar hun eed werd gewoonlijk met den dood verzegeld. Dikwils, wanneer de wijn op de gastrijke tafel stroomde en de linnen muren van het gevecht der vroegde weergaldden, verspreide zich de kreet dat *frère du diable* in de legerplaats was, en ieder wapen was gereed, en ieder oog waakzaam tot den strijd. Dikwils, in het avonduur, wanneer het edele vuur den gezonken maan had opgevoekt, wilde de een of ander, staatmoediger dan zijne kameraden, om hunne kleinmoedigheid lagchen en twee dien algemeenen vijand te zullen verslaan; maar het morgenlicht zag alleen zijn lek, met eenige zekere teekenen, dat *frère du diable* of een zijner makkers hem verslagen hadden.

Het was omstreeks dezen tijd, dat Sir Sidney Smith het bevel over eenen schoone fregat in de Middellandsche zee voerde, en weinige mannen waren beter geschikt, om die soort van tweeslachtigen krijg te voeren, waarmee de vijandelikheden op de kusten van Italië gepaard gaan. Onverschrokken moed en struise vastberadenheid waren bij hem vereenigd met eene grondige kennis van zijn beroep, en er was eene zekere trap van romantische geesdriftigheid in zyne ondernemingen, welke zijn ondernemenden en ridderlijken geest op eene schitterende wijze deed uitkomen. De nederlaag der Franschen te Acre en andere plaatsen was een onauwkeer bewijs, hoe goed hij bijstogten te land kon besturen: en in het enteren en weghalen der vijandelijke schepen van onder de schietgaten van wel bemande batterijen, of in het bestormen der batterijen zelve, werden zijne koelbloedige dapperheid en groote kunde door de onverschrokken zedieden als onwifbare teekenen der overwinning beschouwd. Maar zijn grootste vermaak was zijne manschappen, onder bedekking van het schemerlicht van een' Italiaanschen nacht, door de donkere kronkeelpaden van het woud te voeren, of tusschen de rotsklompen, die de kust bezochten, rond te zwerven, waar de woeste *guerilla* zijnen weg doorkruiste, of zich bij hem voegde en berigt van den vijand gaf.

Het zoude onmogelijk zijn woorden te vinden, om zulk een tooneel naar waarheid te schetsen. De langzame beweging van een honderd man, die zonder het minste gedruisch van struik tot struik kropen — de voorzigtige en stille nadering tot den vijand — het roode wachtvuur, dat de tijdelijke legerplaats der Franschen aanduidde, en het herhaald aanroepen van de slapende schildwachters aan de voorpost, dat in den avondwind wegsterf, naarmate de stilte weder hersteld was — Let nederliggen in ademlooze stilte tot dat de vrees verdween was — o! daar was eene soort van bekoorlijkheid in het geheel, dat dan in der daad bestond, maar nu niet kan beschreven worden.

Voor de zedieden waren deze krijgstogten eene bron van wezenlijk vermaak, en zij verschaften hun veelvuldige gelegenheden om aan hunne eigenaardige vrolijkheid bot te vieren. Wanneer het bevel gegeven werd om de booten te bemannen (en niet dan vrijwilligers was het ge-

oorloof den Kapitein te vergezellen), volgde de schorre stem van den bootsman's maat zijne schelle fluit, en, als de woorden: *boschvechters op!* door de tusschende klonken, dan wist ieder manschap voor en achter de reden van deze oproeping, en allen zouden gaarne aan dezen togt op het land hebben deel genomen.

Maar hoewel ik zeg allen, moet echter aangemerkt worden, dat de oude stuurman eene uitzondering maakte; hij zou den duivel in eigen persoon op zijn schip bestreden hebben, of zoo hij hem in zee had ontmoet, hem aan zijne boegspriet geregen hebben: maar hij had geen denkbeeld van « op het land ter kaap te varen » zoo als hij het noemde. « Een zeeman, » zeide hij: « komt daar altijd in een verkeerd vaarwater, en zonder zijne peilingen en afstanden te kennen, maakt hij gewoonlijk eene valsche rekening. » Het wezenlijke was, dat hij evenzeer een stuk van het fregat was, als eenig stuk hout aan deszelfs romp; en niets anders dan schipbreuk of in de lucht vliegen kon hen gescheiden hebben.

Sir Sidney had berigt ontvangen, dat *frère du diable* in de nabijheid van de plaats was, waar hij kruiste, en, wenschende met hem samen te komen, om zich van de juiste stellingen en verrigtingen der Franschen te verzekeren, werden de booten bemand en gewapend, en, een uur voor het aanbreeken van den dag, landden zij allen in eene kleine baai, gevormd door rotsen, die de middelen der ontscheeping geheel voor het gezigt verborgen.

Het grootste gedeelte der manschappen bij de booten achterlatende, met strikte bevelen aan den Officier van niet te dulden, dat iemand zich verwijderde, en de grootste waakzaamheid in acht te nemen, vervolgde Sir Sidney met een' Luitenant, twee adelforsten, en twaalf manschappen, zijnen weg over rotsen en steenen, door heggen en struiken, naar de plaats, waar het zeer waarschijnlijk was, dat hij het Opperhoofd der *guerilla's* zoude vinden. Het was een heerlijk morgen; de sterren flakkerden nog aan het helder blaauwe uitspanzel van eenen Italiaanschen hemel, en er was dat soort van twyfelachtig licht, dat de schoonheid van het romantische tooneel grootelijks verhoogde. Somwijlen moest het hoopje met behulp van handen en voeten den top van eene ruwe steile beklimmen, en dan weder langs groote rotsklompen nederdalen; zoo noodzakelijk was het om alle gebaande wegen te verlaten, ten einde alle stroopers van het vijandelijke leger te ontvinken, die een alarm zouden kunnen verwekken. Eindelijk, na vele inspanningen, en juist toen de zon boven den gezigtseinder verscheen, kwamen zij op eene plaats in het binnenste van een digt bosch, en bijna op den hoogsten top van eenen berg, welke duidlijk sterke verschansingen aanbood, maar zoo onregelmatig opgeworpen, dat zij meer het werk der natuur dan van menschelijke handen schenen te zijn. Groote boomen lagen in verschillende rigtingen opgeengestapeld, als door het geweld van den woesten storm ter nedergeworpen, maar op zulk eene wijze, dat zij aan eene terugtrekkende bende des noods eene schuilplaats verschaffen, en een geschikt punt aanboden, om een' voorwaarts rukkenden vijand te verontrusten.

Naauwelijks waren zij deze hinderpalen voorbijgegaan, toen digt bij hen een schel gefluit door het bosch klonk, en, binnen weinige oogenblikken, bereikten zij eene opene plaats, waar men het kreupelhout en eenige boomen omgehouden had, en welke nu een aangenaam rustoord vormde. Hier werd het tooneel zeer belangrijk: het was eene van die, welke *Salvator Rosa* trotsch zoude geweest zijn op het doek over te brengen. In een' hoek, op een verheven soort van wal, die een vrij gezigt over de geheele vlakte verschaftte, zat eene gedaante van eene koninklijke houding, en met een gelaat, waarop kalme bedaardheid, maar toch iets bevelends, schitterde. Over zijne schouders hing de huid van een' wolf, en het lager gedeelte van zijn ligchaam was gewikkeld in een' mantel van bontwerk. De kolven van zijne pistolen waren even boven zijnen breeden gordel zichtbaar; een breed lang zwaard en eene karabijn lagen naast hem, en in zijne hand hield hij dat bijzonder soort van mes, zoo goed bekend als het geliefkoosde wapen van den *guerilla*. Eene vrouw van groote schoonheid, op eene knie rustende, leunde met haren arm op zijnen schouder; zij beschouwde hem met teederheid, maar hij tusschenpozen schitterde in hare oogen een wild vuur, en werden hare gelaatstrekken op eene

vreesselijke wijze misvormd, zoo dat het ake! was haar aan te zien. Zij was echter nog altijd eene betooverende schoonheid, hoewel de blik van teedere liefde geheel in de vijandelijke uitdrukking van een' gevallen engel veranderd was. Deze waren *frère du diable* en zijne vrouw, of, met andere woorden, *Galeazzo* en *Camilla*.

De *guerilla*-bende was in verschillende groepen vereenigd, maar zoodanig geplaatst, dat zij op het eerste teeken tot den strijd gereed waren. Eenigen lagen uitgestrekt op den grond, en waren nog gedompeld in dien diepen slaap, welke inspanning en vermoeidheid zoo aangenaam maken voor het vermoeide ligchaam; anderen ontwaakten uit hunnen slaap en strekten hunne gespierde leden uit; terwijl eenigen weinigen hunne wapen onderzochten of hunne messen glanzig maakten.

Het schelle fluiten klonk nog eenmaal, toen een eenigen toon van eenen horen in een' oogenblik allen in beweging bragt, en, de karabijn in de hand stonden zij allen tot den strijd gereed. Sir Sidney naderde, werd dadelijk herkend, en een luid vraagteekening gaf te kennen, dat hij welkom was. De *guerilla's* leidden hunne wapenen neder, en ontvingen de zedieden met betuigingen van genegenheid. De Bevelhebbers omhelsten elkander ten teken van vriendschap, terwijl de schoone *Camilla* hare blijdschap te kennen gaf, de vijanden der Franschen te zien. Eene menigte tegenstrijdige gevoelens schenen hare ziel te schokken, toen zij de hand van Sir Sidney aan haar hart drakte en hem als « den bloedroeker » begroette.

Zoodra de orde hersteld was, hielden de twee bevelhebbers eene raadenkomst, en toen dezelve geëindigd was, werden er verspreidingen op de groene zoden geplaatst, bestaande in gedroogd wildbraad, harde kaas, brood, vruchten en wijn. Op den verheven wal, zaten *Galeazzo*, *Camilla*, Sir Sidney en de Engelsche Officiëren, op het gras. Achter het Opperhoofd der *guerilla's*, een weinig aan de rechterzijde, stond de horenblazer, en aan de linkerzijde, de zwaarddrager, beiden gereed om zijne bevelen te gehoorzamen. De zedieden deelden in den gerust gemaakten maaltijd voor de bende, en de grootste eensgezindheid heerschte onder allen.

Weinige oogenblikken waren verloop, sedert deze schikkingen gemaakt waren, toen plotseling een schitterende vuurstraal zichtbaar werd tusschen de struiken aan de tegenovergestelde zijde van die, waar het Opperhoofd zat, en, toen de slag van vuurwapenen door de rotsen weergalmd, viel de horenblazer dood op den schouder van Sir Sidney neder. De gehele bende was oogenblikkelijk in beweging, en de Opperhoofden beschouwden elkander met wederkerige wantrouwende blikken. Het was duidlijk, dat de kogel voor een van hen was bestemd geweest, en de ergwaan deed in beider zielen het denkbeeld opkomen, dat er verraad plaats had. Met onverschrokken blik schenen zij elkaander als uit te dagen, maar het was slechts gedurende een oogenblik, want de schelle stem van *Camilla* werd gehoord. « Zouken zij den leeuw in zijn hol? » riep zij met bitterheid, « op, op! om den algemeenen vijand te vernielen! »

De gelaatstrekken van den *guerilla* veranderden: hij greep met ensturmigheid de hand van Sir Sidney, beschouwde een oogenblik het lijk, en vervolgens den horen nemende, stiet hij een toon uit, zoo luid en schel, dat iedere rois en elk dal van het gedruisch weergalmd. Hij hield op, en de gehele bende stond in ademlooze stilte, hunnen Aanvoerder gadeslaande, die als een standbeeld voor hen stond; maar geen geluid was hoorbaar dan het zachte ritselende der bladeren in het morgenkoeltjes. Nogmaals greep het opperhoofd met wilden speed den horen, en blies luider en langer dan te voren, en nogmaals heerschte de diepste stilte. Eindelijk werden er in verschillende rigtingen beantwoordende toonen hoorbaar, en het Opperhoofd den horen op den grond werpende, gaf bevel tot het onmiddelijk vertrek van zijne bende. Sir Sidney wilde hem vergezellen, maar dit aanbod werd met beleefdheid van de hand gewezen; echter zich tot *Camilla* wendende verzocht hij haar tot zijne terugkomst bij den Engelschen Kapitein te blijven. Zij beschouwde haren echtgenoot met stursche, verwijtende blikken. « Ben ik niet beroofd? » zeide zij. « Kleeft het bloed mijner kinderen niet aan hunne handen? »

Zal de wolvin niet strijden voor hare welpen, en zal ik aarzelen? Op, op, Galeazzo! de doods-krachten nimmer vermoorde kinderen klinken nog in mijn ooren, en niets dan bloedige en vrees-selijke wraak kan mij nu bevredigen!"

Het opperhoofd nam den wolfshuid van zijne schouders en het hoofd daarvan over zijn eigen hoofd plaatsende, zoo dat de neusgaten zijne wenkbrauwen bedekten, nam hij die vreeselijke gedaante aan, die hem in zijne ontmoetingen met den vijand ten allen tijde tot zulk een kenbaar voorwerp maakte. Hij greep nogmaals de hand van Sir Sidney, en verzocht hem naar zijn schip terug te keeren, en, zodra hij eenig rook zou zien opgaan van de plaats, waar hij nu stond, dit als een teken te beschouwen, om naar de plaats van samenkomst terug te keeren.

De Geurilla-bende verspreide zich nu in kleine hoopjes, en vervolgde verschillende wegen hoewel echter op zulke afstanden van elkander dat zij in staat waren zich, als het noodig was, tot één lichaam te verzamelen, en binnen we-nige oogenblikken was er niets meer van den geheelen troep zichtbaar, dan het doode ligchaam, de overgeblevene spijzen en de half geëdigde flesse etc.

Het Engelsche krügsvolk keerde naar het fregat terug, en er werd eene zorgvuldige wacht uitgezet, om op het afgesproken teken acht te geven. De Officiëren rigten onophoudelijk hunne blikken naar de plaats, maar er was niets zichtbaar: en de dag ging voort in vruchteloos ogeduld. Niet ongepaard met wantrouwen, ten opzichte der onderneming van *frère du diable*.

De nacht kwam — een schoone heldere Italiaansche nacht — die elke hevige neiging voor het romanske in de ziel opwekt. Het donkere blaauwe van den hemel teruggekaats op de doorschijnende golven, welke deszelfs liefdelijke kleur teruggaven, werd aangenaam verwisseld door het donkere gebladerte en de rotaklonpen, die het strand omzoomden, en geene tekenen van menschelijke woningen aanduidden — alles was zwijgend en kalm. Het oog was scherp niet inspanning gericht op het dichte woud, dat zich somber en trotsch verheef toen omstreets het midden van de eerste wijd donkere kolommen van rook boven de boomtoppen opwaarts kronkelden, gevolgd door elders flinker gen, en, binnen weinige oogenblikken gaf de roode gloed van opstiggende vlammen eene prachtige en schrikwekkende verandering aan die kalme rust van 't tooneel.

De hooren werden wed. rom. bejaard, en snelden weldra over het vliebare element naar de plaats, die zij des morgens verlaten hadden; en binnen een uur kwam Sir Sidney, met een talken gevolg dan te voren op de aangekonde plaats aan. Maar, hoewel het tooneel van den aanblik der dag treffend was, was het slechts een kalm tafereel, wanneer men het vergeleek met het tegenwoordige, waar woeste ruwheid verhoogt werd door dronkenschap en lielsche wreedheid.

In het midden van de vlakke waren een aantal drooge boomtakken opeezgestapeld, zoodat zij eene trechterormige verhevenheid maakten en aan den top met eene punt eindigden. Zij brandden met groote snelheid, en wierpen een rooden gloed op de afzigelijke gedaanten, die er rondom lagen verspreid. Het Opperhoofd leunde op zijn vreeselijk zwaard nabij het vuur en zijne vrouw stond lachende aan zijne zijde: maar die lach was geheel ontbloot van menschelijk vermaak — het was gelijk de lach van een gevallen engel, die zich over de doodsangsten van den sterveling verbijdt. Zij was vreeselijk in hare schoonheid, en de ziel sidderde voor haren duivelschen blik terug. Een luid gejuich verkondigde de tegenwoordigheid van Sir Sidney, en hij naderde oogenblikkelijk het Opperhoofd, die hem op het hartelijkste ontving, terwijl Camilla op een' woesten toon uitriep: « zij wilden den leeuw in zijn hol opzoeken! Maar er heeft weer bloed gestroomd als een offer voor mijne vermoorde kinderen! — en zij wierp een nieuw stuk hout in de vlammen.

Het Opperhoofd verhaalde Sir Sidney, dat de vervolging der geurilla's niet vruchteloos was geweest, want zij hadden den schuldige (welke bleek een Fransche soldaat te zijn, die beloofd had *frère du diable* te zullen ombrengen) tot aan de voorposten der vijand lijke lgerplaats vervolgd, en hem, na eene ligte schermutseling, gevangen genomen en naar de sterkte van de bende teregevoerd. « En zie, » zoo ging het Opperhoofd voort, terwijl hij met zijn zwaard de vlammen

verdeelde, en hem de verminkte overblijfsels liet zien van een menschelijk ligchaam, dat door de vlammen verteerd werd; « mogen zoo al onze vijanden vergaan! » « Ja! vergaan, vergaan, voor eeuwig! » antwoorde Camilla. « Dit is de gene, » vervolgde het Opperhoofd, « die dezen morgen dat schot deed. Hij beleed, dat het voor mij was bestemd, maar zoo — zoo ben ik gewroken! » Het elendige slagtoffer was levend verbrand geworden.

ADVERTENTIEN.

De *Administrateur van Finantiën*, zal onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal der Nederlandsche West-Indische Bezittingen, aan de minst inschrijvenden aanbesteden, de levering der navolgende Militaire Kleedingstukken, Stoffagien en verdere behoeftigheden, als:

VOOR DE JAGERS.

125 Rokken (grootte Montering).
14 paren Wingsen, voor Onderofficiërs.
200 paren dito, voor Korporaals en Jagers.
50 Vesten met Mouwen.
100 Chacots met Hoorn en Kroon.
100 Kwartier-Mutsen.
90½ ellen donker groen Laken, $\frac{3}{4}$ el breed.
9 » geel uitmonstering » $\frac{3}{4}$ » »
18 » donker groene Saai $1\frac{1}{16}$ » »

VOOR DE ARTILLERISTEN.

40 Rokken (grootte Montering).
10 Vesten met Mouwen.
10 Kwartier-Mutsen.
17½ ellen donker blaauw Laken, $\frac{3}{4}$ el breed.
2½ » zwart uitmonstering » $\frac{3}{4}$ » »
5½ » donker roode Saai, $1\frac{1}{16}$ » »

VOOR DE INVALIDEN.

12 Vesten met Mouwen.
12 Ronde Hoeden.

VOOR DE GEZAMENLIJKE TROEPEN.

1975 ellen wit Linnen $\frac{3}{4}$ el breed.
1200 paren Schoenen.
200 Halsdassen.
150 Zeildoeksche Hangmatten.
6 dozijn Knipmassen.
6 » Friscer Kammen.
6 » Kleeder Borstels.
12 » Schoen »
14½ » Grootte Knoopen.
6½ » Kleine »

En zulks op de conditien en voorwaarden, welke voor de gegadigden, ten Burele der Financiële Administratie, ter *place* liggen, alwaar de verzegelde inschrijvingsbiljetten vergezeld van Monsters, zullen worden aangenomen, tot des morgens tien uren van Woensdag den zesden Augustus aanstaande.

Paramaribo, den 23 Julij 1834.

De Administrateur voornoemd,
CH. LEERS.

(31247) Op autorisatie van de Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Kuratele en Onbeheerde Boedels Kamer, zullen de AMBTENAREN, provisioneel belast met dat Departement, overgeven aan MARTINUS JOHAN VAN TRIGT, den Boedel van ELISABETH MARIA PETRONELLA VAN TRIGT, wed. L. J. RENS.

Paramaribo, den 24 Julij 1834.

De Scriba bij de Commissie,
R. GOLLENSTEDE.

(31251) Den Weesmeester der Nederlandsche Portugeesche Israëlitische Gemeente alhier, als beheerende den Boedel en Nalatenschap van wijlen MOSES HAIM ALBERGA, zal, ingevolge bekomen autorisatie, over zes weken, dag, datum en plaats nader te bepalen, publiekelijk doen verkoopen:

Het *ERP* met de daarop staande STEEN VOETEN, PUT en defecte REGENBAK, gelegen aan de Waterkant, aankomende voormelde Boedel.

Paramaribo, den 24 Julij 1834.

MOSES DASILVA SOLIS,
Gefw. Kierk.

M. L. FINSY en H. HOLMES,
op het afgebrande Erf van den Heer D. B. DE MESQUITA, aan de Joden Breedestraat, opgericht hebbende eene SMEDERIJ; recomanderen zich in de gunst van Heeren Planters en Ingezetenen dezer Kolonie, tot het doen van alle werkzaamheden, zoo in dit vak, als in dat van *INGENIEUR*, voorkomende bij Stoomwerktuigen (zijnde den tweede genoemde verscheidene jaren in dat vak werkzaam geweest), hetzij hier of op Plantadje, met belofte van eene *prompte* en *civiele* bediening. (33120)

Paramaribo, den 22 Julij 1834.

(31264) Worden te huur gevraagd: 15 à 20 goede DELVERS, om eenigen tijd op Plantagie te werken. — Adres ter dezer Drukkerij.

(31262) A. SALOMONS, zal HEDEN MIDDAG, om vier uren, op Vendu verkoopen: De Plantagie CROMMELINGST, cum annexis.

(33114) HEDEN NAMIDDAG, ten vier uren, zal ten huize van den Vendumeester A. SALOMONS, worden verkocht: Het HUIS en *ERP*, gelegen aan de Gravenstraat, geteekend L. A. No. 45, zoo als bij vorige Couranten ge-annonceerd.

(28536) M. A. KEISER, zal HEDEN MORGEN op Vendu verkoopen: Provision, Stukgoederen, een CHAIS en een nieuwe KAR. — Over zes Weken, dag en datum nader te bepalen: Het HUIS en *ERP*, gelegen aan de Watermolenstraat, L. A. Nos. 1 en 2, aankomende B. GUILMIN.

(33119) Te Koop bij F. ELSBREKER: WALNOTEN, à 80 Cents de honderd.

(31238) C. ZAAL vertelt.

SCHREVEN IN LADING.



Naar Amsterdam:
Het gekoperd Tweedeks Fregatschip Sophia Maria, Kapt. G. L. Röperhoff. — Adres bij L. D. J. van Bommel. — Sluit 10 Augustus.
Het gekoperd Tweedeks Fregatschip Surinaamsche Vriend, Kapt. J. A. de Lang. — Adres bij L. D. J. van Bommel. — Sluit 22 Augustus.

Naar Boston:
De Nd. Am. Brik Fame, Kapt. Nickerson. Adres bij J. M. Samson.

Hoogsten Waterstand
AAN DE FORTRESSE NIEUW AMSTERDAM.

| | 's morgens. | 's namidd. |
|------------------------|-------------|------------|
| 25. Vrijdag | 7—53. | 7—52. |
| 26. Zaterdag | 9—24. | 9—26. |
| 27. Zondag | 10—12. | 10—58. |
| 28. Maandag | 11—08. | 11—59. |

Als het aan de Fortresse Nieuw Amsterdam hoog water is, dan is zulks aan Paramaribo 14 minuten later.

Tor Drukkerij van FUCHS & C.